



TIDLÖSAN

HEMBYGDSTIDNINGEN

FÖR HUSBY-ARLINGHUNDRA, ODENSALA OCH MÄRSTA



HEMBYGDENS DAG

Söndagen den 20 augusti klockan 11.00

TRIVSELTRÄFF I HUSBY

Söndagen den 10 september klockan 15.00

ALLSÅNG I HUSBY

Söndagen den 15 oktober klockan 15.00

Nr 4. Augusti 2017. Årgång 24

OMSLAGSBILDEN:

Soldaten Sergej får besök i sitt soldattorp och berättar för skolbarnen hur det är att vara soldat i Sverige för länge sedan. Läs mer på sidan 16.

TIDLÖSAN

UTGES AV:

Husby-Ärtinghundra Märsta

Hembygdsförening

195 91 Märsta

Bankgiro: 5400-5244

Swish: 123 513 73 36

UTKOMMER: 4 gånger per år.

TRYCK: PP-Tryck, Märsta

REDAKTION:

Agneta Nilsson, Marés Lendway,

Ulf Berndtson, Bo Klang, layout

Jan-Peter Alm, ansvarig utgivare

Manus mottages med tacksamhet.

Vi förbehåller oss rätten att i samarbete med författaren redigera det insända materialet.

E-post: marstahembygd@gmail.com

INNEHÅLL

Sid

Funderingar från balkongen	3
Johanna Andersdotter, pigan som blev soldathustru	4
Hyllning till en enastående sång- & dansman	11
Valborg	12
Spelmansstämma	14
Besökare i Husby skola	16
Evenemang i höst	18
Minnesord - Anna-Lisa Hedin	18
Styrelsen & Kalendarium	19
Hembygdens dag	20

BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING

Medlemskapet berättigar till deltagande i alla evenemang, även de som inte är öppna för allmänheten, och du får Tidlösan i din brevlåda fyra gånger om året. Avgiften är 140 kronor om året och gäller för hela familjen.

Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in avgiften på vårt Bankgiro med angivande av *namn och adress*. Skriv gärna *Ny medlem* som referens.

För mera information gå till vår hemsida: www.hembygd.se/husbyarlinghundra



Funderingar från balkongen

När jag står på balkongen och lutar mig kraftigt åt höger kan jag ana platsen där jag allra först mötte Märsta. Då kom jag direkt från Löwenströmska sjukhuset, sådär tio dagar gammal. Det blev sedan en hel radda år där på Bergsgården, nuvarande Södergatan. Och nu på gamla dar är jag tillbaka där allt började.

Kan inte låta bli att fundera över varför det blev så. Vad är det som håller oss kvar på en plats?

För mig, som levt hela livet här, råder det ingen som helst tvekan om varför jag ser Märsta som min självklara hembygd.

Så uppenbart är det förstås inte för alla. Särskilt i våra trakter där många är inflyttade från i stort sett hela världen. För många tar det tid att rota sig. I processen att etablera sig i en ny trakt kan Hembygdsföreningen då faktiskt vara själva kittet som kan få "urinnevånare" och nyinflyttade att komma närmare varandra.

På min balkong känns detta som självklart och förhoppningen är att det ska vara på samma sätt ute bland kommuninnevånarna.

Sveriges Hembygdsförbund har antagit en ny vision. Den vill vi också ha som ett motto över vår verksamhet. Visionen lyder:

En levande hembygd öppen för alla

- *Vi ska värna kulturarvet över tid*
- *Vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse*
- *Vi ska verka i lands- och stadsbygd*
- *Vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling*

Den här visionen bör gälla allt vi gör. Och för alla, oavsett om man bott hela livet i vår trakt eller om man flyttade hit för en månad sedan.

Hoppas vi ses på Hembygdens dag den 20 augusti.

Jan-Peter

Johanna Andersdotter pigan som blev soldathustru

Efter konfirmationen 1849 börjar Johanna Andersdotter (som de flesta andra fattiga flickor på landsbygden på den tiden) arbeta för brödfödan som piga. Och hon hinner tjäna i många gårdar och hushåll innan hon 1864 gifter sig med soldaten Abraham Klang och flyttar in i Brunnbys soldattorp.

Det här är historien om Johanna Andersdotter från Orkestaby i Orkesta socken, född den 24 mars 1834 och dotter till bonden Anders Ersson från Orkestaby och Anna-Britta Ersdotter från Granby i Orkesta socken.

Under åren 1812 till 1838 skulle Anders och Anna-Britta få 10 barn, fördelade på 3 pojkar och 7 flickor.

Cajsa Stina, 1812 – 1880

Erik, 1815 – 1848

Anders, 1818 – 1861

Anna Greta, 1820 – 1889

Gustava, 1823 – 1879

Johannes, 1824 – 1861

Sophia, 1827 -

Josefina Albertina*, 1830 – 1906, gifte sig med Anders Ersson i Elgesta.

Hennes son Helmer Andersson Modig var bland annat soldat och bodde i



Johanna Klang f. Andersdotter

Arenbergafjäll. Helmer levde mellan år 1872 till 1950.

(Om Helmer finns att läsa om i Hembygdsföreningens böcker.)

Johanna, 1834 – 1929

Dödfödd flicka, 1838

Uppväxtåren

Under Johannas första tio levnadsår bodde hon med sina föräldrar i Orkesta. Hennes äldre syskon hade flyttat hemifrån, och det var i samband med konfirmationen, och då skulle de tjäna piga eller dräng.

År 1844 flyttar familjen som består av fadern Anders, modern Anna-Brita och den fjortonåriga Josefina Albertina och tioåriga Johanna till torpet Berglund inom Skrävsta ägor i Frösunda församling.

År 1849 är Johanna konfirmerad och har kommit i den åldern att det är dags att flytta hemifrån och börja tjäna piga. Det fanns inget annat arbete på den tiden för de unga pojkar och flickorna.

Många arbetsgivare

Johannas första arbete är som piga hos bonden i Byle, Jan Andersson och hans hustru Greta-Stina Jansdotter. Dit flyttade hon i februari 1849. Hon var kvar där till hösten, närmare bestämt 24/10 1849. Då flyttar hon till Markims socken, till Örsta och rusthållaren Anders Jansson och hustrun Catharina Jakobsdotter. Hennes arbete som piga varar där till 24/10 1850, då hon åter flyttar hem till Skrävsta i Frösunda. Hon är hemma under vintern och flyttar 23/3 1851 till sin bror Anders Andersson i Orkestaby. Samma år den 24 oktober börjar hon som piga hos riksdagsmannen tillika bankofullmäktige Josef Holm och hans hustru Emma Gustava Utterström i Viggeby nummer 2.

Faderns död och bouppteckning

I månadskiftet februari/mars år 1852 insjuknar Johannas far, odlaren Anders Ersson i en förkylning. Eftersom det inte finns någon medicin som vi har i våra dagar, avlider han den 5 mars på torpet Berglund, Frösunda socken. Anders Ersson begravdes i Frösunda kyrka den 12 mars. Dagen efter, den 13 mars var det dags för bouppteckning. Sonen Jan Andersson i Orkestaby tillkallade nämndemannen Pehr

Matsson samt Sven Sjögren som tjänstgjorde som upptecknings- och värderingsmän. Pehr Matsson och Sven Sjögren kom till sorgehuset i Berglund där Anders Erssons efterlämnade arvingar hade samlats.

Det bestod av den 60-åriga änkan Anna Brita Ersdotter, sönerna, bonden Anders Andersson i Orkestaby, bonden Jan Andersson i Åttesta och avlidne sonen Erik Andersson i Norrby efterlämnade barn, vars rätt bevakades av deras farbror, ovannämnda Anders Andersson såsom för dem utnämnd laglig förmyndare samt dottrarna Stina Carin, gift med Carl Johan Lundqvist i Stockholm, Anna Greta gift med torparen Anders Larsson i Lövsättra, Gustava gift med torparen Carl Lundström i Brotorp Skepptuna socken och de omyndiga dottrarna Sofia Albertina och Johanna vars rätt bevakades av bonden Jan Andersson i Orkestaby, och då alla arvingarna härvid vore närvarande, företogs med uppteckningar på följande sätt.

Sönerna först

Så lyder den inledande texten i bouppteckningen. Märk att först räknades sönerna upp och sedan dottrarna, oavsett ålder. De två yngsta dottrarna är omyndiga eftersom vid denna tid var myndighetsåldern 21 år.

Tillgångarna uppgick till 464 riksdaler 15 skilling och 2 runstycken och skulderna uppgick till 139 riksdaler och 10 skilling.

Bland skulderna kan nämnas ersättning till pastor och kantor som ännu var obestämt. Kostnad för boupteckningen var 4 rd 32 ski, fattigprocenten var 28 ski, likkistan kostade 2 rd 32 ski, skuld till banken 16 rd 32 ski och ränta på 32 ski.

Begravningsmåltiden bestod av kalv som kostade 4 rd 32 ski. ½ ankare brännvin för 5 rd (1 ankare = 39,25 liter) och en hel del annat också. Totalt gick begravningen på 36 rd.

Slantar till förrättare

Vid denna tid betalade man inte kyrkoskatt eller kyrkoavgift som vi säger idag. Det som hände var att pastor och kantor skulle ha en slant efter förrättning. Därtill skulle bouptecknaren ha sitt och det är ingen skillnad från idag, men fattigprocenten skulle alla betala i samband med dödsfall oavsett om det fanns medel eller inte.

Från år 1776 fram till år 1855 hade Sverige sin valuta indelad på annat sätt mot dagens. Då var 1 riksdaler = 48 skilling och 1 skilling = 12 runstycken. Mellan år 1855 till år 1873 gällde 1 riksdaler riksmünt = 100 öre. Från år 1873 är 1 krona = 100 öre, det system vi har än idag.

Efter faderns död år 1852 flyttar Johanna till Orkestaby nummer 4, där hon är piga hos sin äldste bror Anders Andersson och svägerskan Johanna Jansdotter. Men Johanna är bara där i ett år.

Till ny arbetsgivare

År 1853 flyttar hon till Stora Söderby nummer 3 i Lunda socken, där bonden Johan Ersson och hustrun Anna Pehrsson brukar jorden. Hon blir kvar hos dem i tre år. Under denna tid kommer ett bud från Skrävsta att modern Anna-Britta dör den 25 november 1854 i en kräftsjukdom. Hon begravs den 3 december i Frösunda kyrka.

Här kan vi konstatera att Johanna blir föräldralös vid dryga 20 års ålder. Hon är omyndig trots att hon i mars året efter fyller 21 år. Först 1858 blir ogifta kvinnor myndiga. Hon är också giftasvuxen, men det kommer att dröja ytterligare några år innan vigsel äger rum.

Till Odensala

I oktober år 1856 flyttar Johanna till Odensala socken närmare bestämt Slåsta där akademibonden Jan Benjaminsson med hustru brukar jorden.

En fråga som ställs, varför flyttade Johanna till Odensala? Jo, det visar sig genom en hel del forskning att hennes morbror redan hade flyttat hit. Om morbrorerna kommer att berättas om i senare berättelser. Hustrun till Jan Benjaminsson är en moster till Johanna. Hon stannar i ett år på Slåsta.

År 1859 flyttar Johanna till Långeken, Slåsta rote i Odensala, där bonden tillika kusinen Erik Jansson och hans hustru Johanna Sophia Carlsdotter brukar jorden. Hon arbetar i ett år hos

dem för att år 1860 vandra från Lång-
eken till Slåsta och passera socken-
gränsen via Sanda till Elgesta där bon-
den Anders Ersson och hans hustru
Josefina Albertina Andersdotter som
är fyra år äldre syster till Johanna.
Anders och Josefina Albertina är ny-
gifta och Anders har sedan ett antal
år tagit över gården efter sin far Erik
som avled 1851.

Ner på byn

År 1861 flyttar Johanna ner på byn,
närmare bestämt till Marialund, Sätuna
i Märsta rote, där Anna Maria
Barthelsson huserar. Hon är änka
efter rusthållare Gustaf Barthelsson
som avled 1848. Mer om Barthelsson
med flera går att läsa i boken Sätuna
gård. Även här finns ett släktskap
genom Johannas äldsta moster i
Herresta.

Till Husby och giftermål

År 1863 flyttade Johanna från byn till
Husby och till brukaren Johan Petter
Jansson och hans familj, där hon
stannar till efter sommaren. Hon har
säkerligen träffat den ogifte soldaten
på Brunnbys soldattorp, Fältbacken.
Soldaten heter Abraham Klang. På
sensommaren 1864 flyttar Johanna till
Brunnby soldattorp och de gifter sig i
Husby-Ärlinghundra kyrka den 11
november 1864.

Redan vid vigseln är Johanna gravid
i andra månaden. Den 29 juni 1865
föder hon det första barnet som är en
flicka, som får namnet Johanna
Amanda. Amanda gifter sig med

Viktor Hansson från Ånsta som ligger
i Örebro. Från 1888 till ca 1910 bor de
bland annat i Slåstalund. De flyttar till
Lidingö och Viktor jobbar åt Canada
Byggs brädgård på Lidingö. Det kom-
mer fler i släkten Hansson att göra.
Viktor avled 1928 och Amanda avled
1948 och de är begravda på Lidingö
kyrkogård.

Får dotter som reser till USA

Den 13 maj 1867 är det dags för barn
nummer 2, ytterligare en flicka som
får namnet Anna Josefina. År 1905
åkte hon till USA och jobbade som
hembiträde och tjänar en del pengar.
Hon har ett äktenskap med Wilhelm
Hammarsten som hon senare skiljer
sig ifrån. Hon köper torpet Lindesberg
som hennes föräldrar bor i och efter
deras död bor där själv där till sin död
1940. Anna ligger begravd på Husby-
Ärlinghundra kyrkogård.

Får son som blir soldat

Den 26 augusti 1869 kommer barn
nummer 3, en pojke som får namnet
Johan Albert. Han gifter 1890 med
Karolina Jansson i Östuna. Albert blir
soldat och tilldelas namnet Säf.
Omkring 1906 träffar Albert en ny
kvinna som han får barn med. Han
avled 1915 i Huvudsta, Solna.

Två dödfödslar

Den 15 januari 1872 och den 8 juni
1873 föder Johanna två stycken
dödfödda gossebarn. Det är en tuff tid
som både Johanna och övriga familjen
nu genomgår. Ska hon efter dessa två

födslar som resulterat i döda barn, komma igen och bli gravid igen. Johanna är ju trots allt 40 år gammal. Oddsen är inte stora, men skam den som ger sig. Johanna blir gravid igen och tur är väl det.

Två barn till

Den 26 augusti 1875 kommer det en flicka som heter Augusta Juliana. Hon gifter sig med Alfred Hansson och de bor i Forsby, där Alfred är trädgårdsmästare. De får en dotter Margit som gifter sig med Gustaf Lindh.

Den 8 januari 1878 föds August Joel. Han gifter sig 1899 med Augusta Maria Olsson och de får 8 barn varav författarens far är en av dem.

Som läsaren säkert har märkt har alla barnen namn som börjar på bokstäverna A och J efter Abraham och Johanna, men deras tilltalsnamn började alla på bokstaven A.

En fråga som uppkommer. Hur skulle Abraham och Johanna ha agerat om de levde på 2000-talet. Vad skulle läkarna säga? De hade säkert avrått dem att föda flera barn. Hade de gjort detta, hade inte denna berättelse blivit skriven eftersom författarens farfar inte hade föds.

Gillade kortspel

I Tidlösan nummer 2/2002 finns en spökhistoria som antingen är sann eller en skröna. Sant är varje fall att i torpet Lindesberg bodde sedan år 1892 fd soldaten Abraham Klang med hustru Johanna. Om man skall sätta ett årtal när detta hände hamnar vi på

1920-talet. Att spela kort var Johannas stora intresse och här fick barnbarnen sin skola i kortspel. Augusts dotter Edit eller Karin som hon kallades bodde en hel del hos dem. Att kortspel med brännvin som tillbehör tog slut i Lindesberg är fullt förståeligt men med barnbarnen fortsatte kortspel för nöjes skull.

Dottern hem till eget torp

Dottern Anna flyttar hem till Lindesberg, sitt torp hon genom intjänade pengar i Amerika nu har friköpt. Hon har skilts sig från Wilhelm Hammarsten. Hennes mor Johanna var drygt 92 år gammal när soldaten avled. Hon sitter i sin säng och någon hemvård från kommunen är det inte tal om. Här får anhöriga sköta detta. Barn och barnbarn besöker de bägge kvinnorna och hjälper dem med göromålen. Nu skriver vi år 1929 och sommaren har kommit med sol och värme. Det sliter hårt på den gamla kroppen som i drygt 10 år har varit sängliggande. Hon är med och firar midsommar som blir hennes sista. Den 6 juli orkar inte hennes kropp längre och hon somnar in i sin säng på torpet Lindesberg på Sanda ägor i Husby-Ärlinghundra socken.

Slakten tar farväl

Den 11 juli samlas barn, barnbarn, vänner och bekanta i Husby-Ärlinghundra kyrka för att ta farväl av en mor som har haft ett långt liv. Hon blev 95 år 3 månader och 9 dagar. Efter begravningsgudstjänsten bär sex

bärare ut kistan för att firas ned bredvid sin make som begravdes exakt på dagen 3 år tidigare. Gravstenen var en smal sten. Höjden var ca 1 meter hög, med en fyrkantig ruta med inskriften "A Klangs familjegrav" på två rader. Efter August Klangs död sköttes graven av Karin och Ivar Norgren, vilka sedan tog över gravrätten, där de också ligger begravda. Nu är bägge dessa gravstenar borta.

Sluträkningen

Den 24 augusti 1929 kommer J W Eklund och E Eklund till Lindesberg för att förrätta bouppteckning efter Johanna Klang som avled den 6 juli samma år.

De efterlevande är dottern Amanda Johanna Hansson, Anneberg Lidingö, dottern Anna Josefina Hammarsten, Lindesberg Sanda Märsta, dottern Augusta Juliana Hansson, Forsby Knivsta, sonen August Joel Klang, Kolsta Märsta samt sondottern Agnes Sabina Cecilia Sköld, Helsingegatan 21 Stockholm.

Tillgångarna uppgick till 340 kr och skulderna uppgick till 221 kr. Behållningen att fördela efter ett långt och innehållsrikt liv blev 119 kr till anhöriga att fördela mellan sig.

Trots en lite bättre start i livet än soldaten Abraham var det tufft många gånger i hennes liv.

Johanna föddes inte i socknen men 73 år blev det för henne i våra socknar.

Bo Klang



Karta över Orkesta socken med omnejd där Johanna arbetade innan hon kom till Märsta



Karta över Märsta/Odensala där hon bodde och arbetade.

Johanna Andersdotters livsresa

- 1834 föds i Orkestaby i Orkesta socken
1844 familjen flyttar till torpet Berglund, Skrävsta ägor, Frösunda
1849 febr. börjar som piga hos bonden Andersson i Byle
1849 okt. som piga i Örsta hos rusthållare Jansson
1850 okt. flyttar hem till Skrävsta
1851 mars flyttar till bror Anders i Orkestaby
1851 okt. som piga i Viggeby hos riksdagsman Holm
1852 åter till brodern Anders i Orkestaby
1853 som piga hos bonden Ersson i Stora Söderby
1856 okt. till Slåsta, Odensala som piga hos akademibonde Benjaminsson
1859 till Långeken, Odensala som piga hos kusin Jansson
1860 till Elgesta, syster Josefina och svågern Anders Ersson
1861 till Marialund, Sätuna som piga hos rusthållaränkan Barthelsson
1863 till Husby som piga i jordbrukarfamiljen Jansson
1864 till Brunby soldattorp
1864 nov. gifter sig med soldaten i Brunby, Abraham Klang
1865 juni dottern Johanna Amanda föds
1867 maj dottern Anna Josefina föds
1869 aug. sonen Johan Albert föds
1872 jan. dödfött gossebarn
1873 juni dödfött gossebarn
1875 aug. dottern Augusta Juliana föds
1878 jan. sonen August Joel föds
1926 juli maken dör
1929 juli Johanna dör, efter drygt 10 års sängliggande



År 1892 flyttade makarna Klang till torpet Lindesberg, norr om Sanda. De avslutade sina dagar där i juli 1926 resp. juli 1929.

En hyllning till en enastående sång- och dansman

Torsten Englund är en välkänd musikprofil i vår kommun. Redan 1951 började han som skolkantor i Skånela och fem år senare grundade han kommunens musikskola. Musikskolan blev han sedan trogen fram till pensioneringen 1991. Musicerandet har därefter fortsatt i oförminskad takt genom körer och musikgrupper av olika slag.

Agneta Nilsson har för hembygdsföreningens räkning sammanställt en hyllningsskrift till Torsten med titeln "Torsten Englund – en enastående sång- och dansman".

Publikationen presenterades vid en enkel ceremoni på Kulturlänken, Märsta i slutet av maj.

Publikationen är ett extranummer av Tidlösan och kan köpas för 50 kronor.



Torsten Englund berättar gärna hur stolt han var över att Hembygdsföreningen gett ut en publikation om hans liv. Han framförde också ett särskilt tack till Agneta Nilsson.

Foto: Jan-Peter Alm

Traditionsenlig Valborg

Även i år var det många som kom för att fira Valborg med oss i Husby. Stora salen där kaffe med dopp serverades fylldes snabbt. Varm korb med bröd kunde som brukligt inhandlas av herr Svensson innanför entrén och herr Berndtson bjöd på varm buljong vid öppna brasan nere i torpet.



Årets vårtalare, Ann-Marie Johansson höll ett uppskattat tal till åhörarna som fyllde upp gården nedanför.



Valborgsfoto:
Jan-Peter Alm



Ett varmt tack till ICA
Kvantum, Märsta för
sponring till vårt
Valborgsfirande



Med hjälp av Sångfåglarna- stående på Husby skolas höga trappa- hälsade vi traditionsenligt sköna maj välkommen till vår bygd.



Vid pass klockan 20.00 tände vår eldmästare Fredrik Lundgren brasan i åkerkanten på andra sidan vägen. Elden tog sig fint och vuxna, barn och hundar flyttade sig närmare värmen. För några år sedan tändes brasan med ett Aftonblad och tidningen Land. Nu är det andra hjälpmedel.

Spelmansstämma på Täppavallen och vid Husby skola

Ett 25-tal glada spelmän intog Täppavallen och gårdsplanen vid Husby skola för att bjuda på musik en ovanligt solig junisöndag. Det handlade om den spelmansstämma som hembygdsföreningen anordnade tillsammans med bl. a Sigtuna Kulturförening. På olika platser i den fina försommargrönskan ljöd dragspel och bas, nyckelharpa och klarinett utöver fälten mot Måby till.

Inte ens startande flygmaskiner på väg till främmande kontinenter kunde konkurrera om uppmärksamheten. Den svenska musikskatten spelades i gamla invanda grupper eller i nya konstellationer inför en publik på uppåt 100-talet personer. Detta var premiär, men framgången manar till upprepning redan nästa år, därom var såväl spelmännen som den lyssnande publiken ense.





En särskild finess med spelmansstämmor är möjligheten att spela tillsammans med nya bekantskaper.

**Har du inte betalt
medlemsavgiften?**

Gör det idag!

Bankgiro: 5400-5244

Swish: 1235137336



Flera av spelmännen åker gärna runt i landet till olika spelmansstämmor.

Text o Foto: Jan-Peter Alm

Besökare i Husby skola

Under våren har det varit liv och rörelse i Husby skola på fredagarna. 170 elever från kommunens skolor har fått prova på hur det var att vara barn för 100 år sedan eller mer. Eleverna har fått gå i skolan med Marés Lendway som sträng fröken. Där har de fått lära sig att stå upp vid bänken när man svarar på en fråga. De har fått klä sig tidsenligt och niga eller bocka när de hälsade på vuxna. De vet nu att lärarinnan kallas för "fröken" eftersom hon inte var gift men att magistern ofta hade familj och också högre lön än lärarinnan. De har te.x läst högt ut läseböckerna från 1920-talet. De har fått se hur ett Tellurium fungerar och med dess hjälp repeterat hur många timmar det tar för jorden att snurra runt sin egen axel, de har sett hur månen snurrar runt jorden och jorden rör sig runt solen.



De har lyssnat på en uppsats skriven av Maria Johansson, om när hennes klass skulle åka på skolresa till Skansen. Vilket barn ofta gör nu för tiden också. Alltså finns det även likheter mellan elever förr och i dag. Det har vid besöken även hänt att någon medföljande lärare har hamnat i skamvrån, till barnens glädje.



De har också besökt soldaten Sergej Andersson i torpet Torhäll. Där de har fått njuta av elden i spisen, knapra på pepparkakor och höra om soldatens vedermödor i fält och hur fattigt och eländigt familjen kunde ha det. De har fått bekanta sig med redskap som användes i hushållet och de har fått lära sig att "Karpus" är soldatens vintermössa.

På rasten har de lekt med djur av kottar, spelat stenkula, lekt "Bro bro Breja" och gjort dockor av vedträn och gamla trasor. De har provat att skriva med bläck och stålpenna, vilket

inte var så lätt. Barn på den här tiden fick arbeta, det har även skolbarnen från kommunen gjort. Med tvättbräden i zinkbalja och med såpa har de tvättat kläder. Dagen har avslutats med en tipsrunda. Det har varit roligt att se så många intresserade barn som besökare

i Husby och kanske blivande medlemmar i föreningen. Det är statliga pengar till kommunens Kulturförvaltningen som har gjort samarbete möjligt. Om det kommer att fortsätta får framtiden utvisa.

Text o foto: Marés Lendway

Gunila Roséns mamma var Rut Söderström. Ruts farfar Johannes Söderström (1819-1907) var den första utbildade läraren i Husby skola efter skolreformen 1842. Han var förutom lärare även organist i Husby. På 1860-talets öppnade han lanthandeln i Fjällsta. Gunilas mormor var barnmorskan Matilda Söderström. Gunila bor numera i Dalarna. Hon besökte Husby skola och hade med sig originalporträttet på sin morfars far för att överlämna det till föreningen.



Johannes Söderström

Fredagen den 16 juni hade Mångkulturella enheten i Sigtuna kommun sin terminsavslutning i Husby skola. 37 lärare som representerade minst lika många språk var samlade för att fira att de genomgått och avslutat en universitetsutbildning i studiehand-

ledning. De besökte våra museilokaler och fick vara med om en gammeldags lektion i lilla skolsalen. Det var en fantastisk känsla att ha representanter från stora delar av världen samlade i skolsalen.



Hemspråklärarna i Sigtuna kommun

Nya medlemmar

Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna till föreningen. De är: Joakim Frank med familj, Jesper Frank med familj, Natalie Rosenberg, Viktor Lundgren, Jane Andersson, Torbjörn och Vivianne Bernardsson, samtliga Märsta, Lena Holm, Hallsberg, Ingegärd Ejdersten, Rättvik och Annika Nilsson, Sollentuna



Trivselträff i Husby skola

Trubaduren **Tommy Danebo** kommer och sjunger kända svenska låtar. Efter kaffepausen blir det bildvisning
**Söndagen den 10 september,
klockan 15.00 i Husby skola
Välkomna!**



Allsång i Husby

Rosie Bjärskog med musikanter leder allsången i Husby.
**Söndagen den 15 oktober,
klockan 15.00 i Husby skola
Välkomna!**



Anna-Lisa Hedin - Minnesord

I påsktiden när den senaste Tidlösan skulle delas ut, fick jag kontakt med alla våra duktiga utdelare utom Anna-Lisa. Vi ringde flera gånger och inget svar. Hon är väl på Åland, tänkte vi. Styrelsen delade då ut Tidlösan. Då fick vi reda på att Anna-Lisa hade avlidit när hon var ute och motionerat

på cykel. Att dela ut Tidlösan på Sätunavägen och Västra Bangatan är också ett motionspass, som hon och Egon gjorde åtminstone i 15 år. Anna-Lisa var också en person som ställde upp och bakade när det var dags för Hembygdens dag och stod i serveringen på nämnda dag. I våra lotterier fick hon nästan alltid en vinst med sig hem. Ett stort tack för din insats i Hembygdsföreningen

Bo Klang

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 2017

STYRELSE

Jan-Peter Alm, ordf	Södergatan 15 A, 195 47 Märsta, 591 170 88
Peder Andersson, vice ordf.	Kättsta 553, 195 91 Märsta, 591 164 88
Jan-Peter Alm, kassör	Södergatan 15 A, 195 47 Märsta, 591 170 88
Agneta Nilsson, sekr	Bromsta 361, 195 92 Märsta, 591 432 13
Sven Svensson	Ceresgatan 6, 195 56 Märsta, 591 134 70
Lotta Andersson	Kättsta 553, 195 91 Märsta, 591 164 88

SUPPLEANTER

Ulf Berndtson	Odensalavägen 36 B, 195 43 Märsta, 591 140 30
Bertil Hammargren	Kolhammar 692, 195 92 Märsta, 070 602 26 30
Marianne Frank	Slåsta 291, 195 92 Märsta, 070 653 14 01

FUNKTIONÄRER

TIDLÖSAN, ansv.utg. Jan-Peter Alm
HEMSIDAN, ansv.utg. Bo Klang, Björn Berglund
FACEBOOK, Marés Lendway 070-258 07 41 mares.lendway@telia.com
MUSEUM, Marés Lendway
HUSMOR, Marianne Frank,
STUGFOGDE, Vakant

KALENDARIUM

20 augusti: Hembygdens dag. Se separat annons sidan 20

5 september: Arlandagruppern träffas i Husby kl. 18.30

10 september: Trivselträff i Husby skola kl. 15.00

15 oktober: Allsång i Husby i Husby skola kl. 15.00

17 oktober: Arlandagruppern träffas i Husby kl.18.30

26 november: Adventskaffe med underhållning

E-postadress: marstahembygd@gmail.com

Hemsidaadress: www.hembygd.se/husbyarlinghundra

Facebook: **Husby-Ärtinghundra Märsta hembygdsförening**

Postadress: **Husby kyrkby 142, 195 91 Märsta**



HEMBYGDENS DAG

Vid Husby skola och Täppavallen

Söndagen den 20 augusti kl. 11.00 – 15.00

Dagen inleds med friluftsgudstjänst kl. 11.00

Hela dagen: hantverk, lotterier, loppis,
öppet skolmuseum, kulturstig
Servering med kaffe o hembakat, korv och våfflor

Sång och musik från scenen hela dagen

**Tord Grip, dragspel och Roland Larsson gitarr spelar och
dessemellan berättar Tord Grip fotbollsminnen**

Märsta Folkdansgille



Buss anordnas av Svenska kyrkan i Märsta, busstider, se annons/predikoturer

**Arr. Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening
i samarbete med Föreningen Musik för alla**